

HELP

Onderstaand bericht stond begin mei 2015 op de website van WTV.

Begin citaat

Wie deze dagen langs de Hieronymus en Antonius kerk in Laar komt ziet een noodkreet boven de deur hangen. Help staat er op een groot rood doek. Het is een actie voor behoud van de kerk van pastoor Tervoort en het kerkbestuur.

Je kunt er onmogelijk om heen. Het rode doek trekt gelijk de aandacht. Help de rooms katholieke kerk te behouden voor Laar. Dat is de boodschap. Pastoor Tervoort wil graag aandacht vragen voor het kerkgebouw en in gesprek komen met de inwoners van Laar. De kerkbijdrage loopt al enkele jaren terug. Tekort op tekort gaat een keer zijn tol eisen. Om dat te voorkomen is pastoor Tervoort o.a. in gesprek gegaan met de verenigingen van Laar om hen op de huidige situatie te wijzen. De kerkbijdrage van de parochianen is een belangrijke inkomstenbron. Daarvan wordt de kerk bijvoorbeeld onderhouden. Mocht op dit moment het dak van de kerk vervangen moeten worden dan is er slechts budget voor een half dak, vertelde ons pastoor Tervoort vandaag telefonisch. De pastoor richt zich niet alleen op de kerkgangers. Hij zegt dat ook niet kerkgangers willen dat het gebouw behouden blijft. Maar een kerk open houden kost nu eenmaal geld. Sluiting dreigt nog niet, zover is het nog lang niet. Maar beter op tijd aan de bel trekken dan straks achter de feiten aanlopen.

De situatie in Laar is niet uniek. Er zijn al veel kerken gesloten in Nederland. In veel gevallen wordt een nieuwe bestemming gevonden, maar ook in veel gevallen slaat de verpaupering toe.

Einde citaat





De besproken noodkreet op de voorgevel van de kerk.

